

Bestuurder geeft UFO schuld van rijden op busbaan

Written by Marleen Geuzebroek

Sunday, 11 April 2010 18:55 - Last Updated Sunday, 11 April 2010 18:58



Een bestuurder van een auto voerde het zien van een UFO aan als reden om zijn boete niet te betalen, heeft een deelgemeente in zuid-Londen bekendgemaakt.

De bestuurder van de auto was zo geschokt door de UFO die hij meende te zien, dat hij per ongeluk een busbaan op reed, volgens de Southwark Council waar hij vervolgens probeerde onder zijn boete uit te komen.

Een andere bestuurder voerde aan dat hij kleurenblind was, en dacht dat de gele strepen (die in de UK betekenen dat je er niet mag parkeren / stoppen) groen waren.

Een woordvoerder van Southwark Council gaf aan dat de fantasie van sommige bestuurders erg indrukwekkend was. Andere redenen die het instituut in de laatste jaren heeft gehoord voor het proberen te vernietigen van een bekeuring waren onder andere:

- Het regende. Ik dacht dat je overall mocht parkeren als het slecht weer was
- Ik weet niet wat de gele strepen betekenen
- Ik was aan het slapen achter in mijn auto. De parkeerwachter had me makkelijk kunnen vragen om de auto ergens anders te parkeren. Alhoewel.... Hij heeft me misschien niet eens gezien, ik had een deken over mijn hoofd.

Hoe mooi de verhalen soms ook zijn, het is helaas geen reden om je boete niet te betalen!