

## Houten is zo gek nog niet

Written by Marleen Geuzebroek

Saturday, 21 August 2010 10:44 - Last Updated Saturday, 21 August 2010 10:49

---

**gemeente Houten**



Vakantie voorbij, en natuurlijk is alles in Schotland beter, mooier, makkelijker en noem maar op. Wij wonen in Houten, en gaan normaal gesproken voor een dagje winkelen naar Breda (!).

Wat ik zeker vind, is dat de supermarkten in de UK, en dan denk ik bv aan Tesco, veel beter zijn dan bv de AH hier in Nederland. De Tesco is veel ruimer opgezet, je wordt niet aan alle kanten belaagd door vakkenvullers (terwijl de vakken daar wel vol zijn en hier vaak leeg), de paden zijn ruimer, de keuze is groter, en de spaarsystemen zijn, in mijn ogen dan, leuker en beter.

Anyway, daar had ik het niet over. Wouter is vandaag weer de hele dag op pad, en zo had ik de gelegenheid om lekker het hele dorp door te kuieren, en in vele winkeltjes te neuzen. En wat blijkt? Houten is zo gek nog niet als het op winkels aan komt! Er zijn hier aardig wat ketenwinkels, maar ook nog genoeg kleine winkeltjes waar je leuk kunt rondkijken en kopen. En de keuze in de winkels mag er ook zijn; ik heb mijn ogen uitgekeken vandaag! Ook de versmarkten hebben goeie en verse spullen.... ik denk dat ik toch maar wat vaker vroeg ga winkelen, en dan de aparte groenteboer, kaasboer, visboer en bakker op zoek. Nee, niet de slager.... die kunnen hier, in mijn ogen, nog altijd niet tippen aan de slagers in Sittard. Renkens voor het vlees om te bakken en braden, Vink voor het boterhamvlees. Dus..... minder AH, meer vers! Uit Houten! Ik heb gesproken!